

ALIANCE med Døden,

Taget i Betragtning

Da

Den i HERREN Salig Hensøvede

Ædle og Dydbegevede

MADAME

Bellina Sornelia

Eggerling,

Med en Høj-Anseelig Sørge-Comitat, den 15de October 1764.,

I Sit Alders 42. Åar,

Blev geleydet til Sit Sove-Kammer og Hvile-Sted
udi Bergens Dom-Kirke.

Allerhyldest insinueret

af

H. O. Nideros.

Imprimatur,

FRIDRICH ARENTZ.

B E R G E N,

Trykt hos Kongel. Majest. privilegered Bogtrykker, Christoph Kochert.

B11432



Set skeer saa mangen Gang, at Døden Urett gisres;
Nu maa han heede grum, og gruesom, her jo høres,
Nu en forskæffelig og føle Morder-Mand,
Med saadant meer, som her en alt opregnes land.

Ney, de har det best sat, før dem, der er af Alver,
At de for Broder, Ven og Frende hannem Falder;
Thi da blir han os til en fier velskinnen Giest,
Som fører os der hen, hvor vi land fare best.

Fra Uroe, Sverm og Sorg, fra Mydgang, Sygdoms Smerte,
Fra Syndefald, Fortred, som qæler vores Herte;
Alt saa bør vi med ham i Aliance staae,
Paa det vi vel bereed hans Komme vente maae.

At Denne Salig Siel sligt havre haft i Tanke,
Før end Hun skulde bort fra onde Verden vanke,
Det lod Hun aabenbar tilkiende give, da
Hun merket Døden kom, at tage den her fra.

Saa lev da, Salig Siel! iblandt Guds Helgens Skare,
I saadan Herlighed, for Gud ret aabenbare,
Indtil vi findes der, for Guds Ansigt at staae,
Naar endt er dette Liv, et Nyt igien at faae.

Thi Hun Sig onskede: Gud vilde Hende unde
Jo for, jo hellere ved Døden at henblunde,
Foragtede der hos all Verdens Pragt og Præst
Imod den Herlighed, Hun evig nyde skal.

At Hun Gudfrigting var, Sagtmelig, From og Saalig,
Det maa enhver tilstaae, som Hun omgikkes, Troelig,
Oprigtig, Reedelig og Sanddrue med all Glid,
At ove Kierlighed var Hendes daglig Tid.

See! saadan Dydig Siel lod Gud nu til sig tage
Til evig Fryd og Roe, fra Verdens Sorg og Plage;
Men det en bedre er, med Jesum, Gud og Mand
At have Samfund der i Himlens Fryde-Land,

End som i Verden her at prale og at bramme
Af det, som intet er, men visner bort, som Aune,
Og duer ikke meer, end Græs paa Marken staer,
Der hugges bort med Lee, og i en Hast forgaaer?

Imidlertid vi bor med Dødens syde Tanker
Forloste os, imens vi her i Verden vanker,
Saa bliver han en os til nogen Frygt og Skæf,
Men heller frier os fra Alskens Nod og Bræf.

Der er en anden Vej til Livet at indgange,
Hvorsore skal vi dog for Døden være bange,
Der fører os fra Strid, Uroe og Hierte-Oval,
Til evig Herlighed i Himlens Fryde-Sal?

Der lever Hun saa vel i Himmeriges Glæde,
Hvor Seraphiners Sang for Lammets Stoel og Sæde
Hores uden Ophør, med lisflig Klang og Lyd,
Som evig varer ved, til Sielens Lyst og Fryd.

Grav = Skrift.

Gå, usle Verden, bort med all din Velstands Dage,
Som hastig svinder hen, og monne dem bedrage,

Der hælder sig til dig, og aldrig bliver mørt
Af Verdens Rigdom, stønt den ikke bruges ret.

Nu er jeg kommen til det rette Rigdoms Gode,
Som aldrig før er seet, eller var at formode;
Den er i Himmelens Land, og aldrig Ende faaer,
Saa længe Ewigheit hos Gud besæt staar.

