


Sang
paa Kongens Fødselsdag,

den 7de October 1817.

"Uffjunget i Selskabet: Den gode Hensigt."



Bergen. 1817.

Trykt hos N. Dahls Enke og Søn.

Mel: For Norge, Kæmperø Fødeland ic.

Den gode Hensigt samler her
Saa ofte os tillsammans;
I Dag vi i den bedste er
Hidkaldt til Fryd og Gammen;
Thi Kjerligheds og Pligtens Ord
Indbød os hid til dette Bord;
Vor Konges Fødselsdag det er,
Som nu har kaldt os sammen.

Hans Minde bær vi i vort Bryst,
Hans Fødselsfest vi hædre,
Thi Kongen ære vi med Lyst,
Som vore kjække Fædre.
Han offerer os sin Fryd og Fred,
Vi offere ham vor Kjerlighed;
Dg med hans Minde i vort Bryst
Hans Fødselsfest vi hædre.

Glem Brødre i vor Vennekreds
Da Livets Malurtbæger!
Skjænk Glasset fuldt! Vin gjør tilfreds,
Dg Sjæl og Hjerte qvæger.
Hvis Kongen her ved Borbet sad,
Han sang og drak, var fro og glad,
Dg tømte i vor Vennekreds
Med os det fulde Bæger.

Er Norge end en myndig Søn,
Saa er dog han dets Fader,
Der, under Hjertets Tak, som Løn,
Bort Lykkes Væld oplader,
Som stræber, for at vi skal staae,
Dg at vort Land det Held skal naae,
At Hver, som Norges muntre Søn,
Kan hylde Landets Fader.

Saa skjænk da i til Glassets Rand!
Vor Konges Staal vi drikke!
Hvert Bæger fuldt! — vil Norges Mand
Vel svige gamle Skikke?
Saa drik og sjung: For Kongen Held!
Han længe styre Dal og Fjeld!
Skjænk i, skjænk i til Glassets Rand!
Vor Konges Staal vi drikke!

Mel. Vort Fødeland var altid sigt.

Vort Fødeland var altid vant
En Kæmpesjæl at hylde;
I Carl Johan vort Norge fandt
Den Helt, vi Trostkaab skyldte.
Ved Daad han stred; med Kraft han staaer
Ved Thronen til han Kronen naaer.
Skjenk i! — Fuldt Maal vi ere vant
For Heltene at tomme!

Mel. Fangt meer end Guld er Druen vaerd.

Si glemme vi vor Oscar her!
Han staaer jo ved Thronen.
Sin Faders Billede han bær,
Skal engang bære Kronen.
Held ham! han vorde Norges Trost,
Som nu han er dets Haab og Lyst.

35479