

et par or og klyper mid i de to sider.  
Nikolai snakker ofte om han vil skrive til din mor og  
han er saa daarlige men nu skal jeg for han vil at skrive

Sandalstrand 26-2-1922

Kjære Agot!!

Tak for brevet. Ja i dag først var jeg ind til Lovise og snakket om klædet, hun har ikke faat det færdigt enda, og hun viste ikke, om hvad tid det blev færdigt heller.

Ja nu vet dere ikke ord af ~~for~~ dere ser Jas i Bergen en dag.

Nikolai var bestemt, at han ikke vilde være med paa utstillingen, dette havde jeg ikke rigtig godt af; men til at kaste mig op i diskussion om den sak, var jeg forklare klog og klynndig til.

Men nu skal du høre: Nikolai og jeg var bidden til Bergen i et Sølvbryllup, vi begge havde lyst til at reise, men saa var vi ikke rigtig bestemt, og saa foreslo jeg, jeg at nu skulde vi trække lod, om ~~at~~ vi skulde reise til Sølvbrylluppet, eller om vi skulde reise til utstillingen, og om Nikolai skulde delta i utstillingen; resultatet blev, at Nikolai skulde delta i utstillingen, og vi skulde reise til den, men Sølvbrylluppet

Skulde vi ikke reise til.

Og i gaar først skrev Nikolai til Revold, om at han vilde delta i utstillingen allikevel, saa du sjønner han jik med paa forslaget. Nu venter vi bare paa at barna skal blive friske. Kari og Petra og Kristian er daarlige. Kari hoster op lit blod, og hun har ont for brystet, naar hun hoster, men jeg haaber det maa snart gaa over, og hun maa blive helt frisk i ju. Du vilde vel ikke vare saa snild og sende os et par glas hostedraaber, du tænker, hvor meget bedre dine hostedraaber var end dem, som vi fik i Førde paa apoteket. Skriv hvor lenge utstillingen varer. Undskyld, at jeg plager dig. Kari vilde skrive paa en hilson, men nu sover hun.

Beste hilson til dere alle fra os alle  
Engel

P. S.

Vil du vare saa snild og sende mig et af di senere næmmere møde-journal saa vi kan faa se paa en god reise dragt.  
D. S.

Hilsen fra Kari.  
Hils Hørdis og Per og Krummer!