

Bergen 9de Juni 1923

Fru Nina Grieg,

Kjöbenhavn.

Kjære Fru Grieg,

Troldhaugen har længe tynget mig. Som jeg tidligere har forklaret Dem vil min søn ikke kunne bygge og bo der som meningen engang var, og jeg har kviet mig ved at by det ut tilsalgs. Jeg har spurt naboerne paa begge sider Grieg og Olsen om de vil overta det, men ingen av disse bryr sig om det, og længere vil jeg ikke gaa. Det har saa mange minder at jeg ikke vil ha Kreta og Pleti boende der. Saa har jeg da forhandlet med Ordföreren i Fana om at motta stedet som gave til kommunen paa betingelse av at han kunde finde et formaal som, foruten at være kommunen til nytte, ogsaa kunde være av en saa ideel art, at det kunde sies at være stedets tradition værdig. Et saadant tror jeg nu vi har fundet.

De savner i Fana et samlings og studiested for den musikalske bevægelse som under presten Fasmer Dahls ledelse synes at ha stor fremgang deroppe. Til dette formaal egner jo stedet sig fortrinlig. Musiksalen maa jo være et fortreffelig baade öve og prøvelokale. Jeg har da sagt Ordföreren at jeg tror jeg handler baade i Edwards og i Deres aand naar jeg til Edvard Griegs minde overdrager kommunen eiendommen til dette formaal som dets væsentlige bestemmelse. Kommunen vil paata sig eiendommens vedlikehold, og jeg forbeholder desuten at der for reisende som maatte önske at bese det kjendte sted, maatte være saadan adgang. Saken er jo forsaavidt endnu uavgjort som det kun er Ordföreren Herr Od fjell som kjender min hensigt, men han mener at han kan være sikker paa at herredestyret tar imot gaven, og at Troldhaugen vil bli værnet ~~av~~ av kommunen igjennem

tiderne som det minde hvis navn den skal bære.

Nu er jeg bare spændt paa at vite hvad De synes. Er De tilfreds med denne ordning og har De ellers noget at tilføie som kunde gjøre saken tiltalende for Dem. Vær saa venlig straks at svare mig paa dette, saa jeg kan ha det før saken endelig avsluttes.

Vi har et fælt klima om dagene. Idag regner det og det gaar endda an, for regn savner vi, men her er saa surt og koldt som det kunde være Januar og det endog mens solen staar høit paa sommerhimlen. Allikevel er det nu vor hensigt at flytte til Os i næste uke.

Med venlig hilsen ogsaa til Frk. Tonny og ogsaa fra min kone

Deres hengivne

Joachim Grieg