

Høbet og Bønner
 min Sprogmand
 11 marts 1810-25.
 Bredskrevet og
 Tanker med alle
 Kjære Karoline Giese!

Takker Dem, som må
 skrive slike Folianter!
 Men Skylden er ikke min,
 den ligger bare i Ordet;
 for send! Thi dog ikke
 at jeg nu vil stille mig
 kratskyndig til dette, som
 Der nu har udprøvet,
 det er formodentlig bare
 det, som De meget rigtig
 selv minder mig om,
 nemlig de mange år,
 som gjer at jeg ikke er
 istand til selv at afgjøre
 Sagen, men må have ab-
 solution af den Gæst,

endnu Levende, hvis Døds
og Mening, jeg frubehændig
lægger mig ind under.
De er altså nu i Kristiania,
kjære Kansul Grieg, vil
De da uleilige Dem op til
min Svigerinde, Elisabeth
Grieg, og fremstille Sagen
for hende. Er hun med på
endnu en Gang at flykte Uden
og Lyften, (den kan forøvrig
kun foranes tilbage til et
eventuelt Museum på Vestlandet,
eller kanske blot i Bergen)
da bærer jeg mig ganske.
Jeg håber, De vil forstå
denne Beslutning, og se, at
det absolut ikke er Uvilje
af mig, men at jeg ikke
mere ønsker at bære Ansvar
i disse Ting. Kan Fjeldhans-
Liset bevares som det står,

Hjerten komme på sin Plads
og eventuelt Urnen sættes
ind i Fjeldet igen, da er det
for mig et smukt og fuld-
stændigt Mindet om Griez,
ald. det Museumsagtige betyder
jeg mig mindet om. Men,
som sagt, kan min Sviger-
inde Sympati for det, som
Dere vil, da skal det såvist
ikke mangle på mig, den
Læser, der vises ham, er mit
Hjertes Glæde. Og så kan vi
siden tale videre om alle
mulige Ting Pagen vedrørende,
ikke sandt?

Hjertelig Hilsen til Dere
begge fra os to.

Deres hengivne

Mina Griez.

Min Svigerindes Adresse er:
Riddersoldsgaden 9.

ingen ubelignende og
mere begjæret Sjæl
for alt det, som var,
end Aalands Makt, kan-
tig ikke tænke mig.
Hjertelig Hilsen til hende
og Conrad.