

7K84 box a

Universitetsbiblioteket i Bergen



Sangen om
„LUSITANIA“

som blev torpederet
den 7de Mai 1915

hvorved 1500 Mennesker omkom



Pris 10 Øre

Mel.: I Rosenlund under Sagas Hal.

Rundt Jorden løb der et Sorgens Bud,
der længe frembringer Smerte,
og strax man hørte det taltes ud,
da stanset næsten vort Hjerte!
Man saa opskræmt og helt forfert
paa Pressetelegrammet
at „Lucitania“ var torpedert
saa lumsk og uforskammet!

Til bittert Had voxet Sorgen frem
i vore saarede Barne,
vi knyttet Næven mod alle dem,
der dræbte Kvinderne arme!
Fra Baghold ved vi at en Ørn,
naar den er rovbegjærlig,
kan tage fat og dræbe Børn,
men Kvinder — blir for besværlig!

Hvad havde nu disse Stakler gjort,
som roligt reiste paa Havet?
Hvorfor blev disse saa ganske fort
udi sin Uskyld begravet?
Var det ei nok naar Skuden gik
med hele Last tilgrunde? — —
De vilde reddes, om Tid de fik,
og det man burde dem unde.

134162

— 2



For Fædrelandet at slaa et Slag
deri vi alle os finder,
thi alle elsker sit Land og Flag
og sine Børn, sine Kvinder.
Hvem kan vel ikke blive harm,
naar saadant blir leveret,
at Kvinderne med Pattedbarn
tilbunds blir torpederet?

Det vil staa prentet i Tider lang
med Ildskrift indi vort Hjerte
om „Lusitania“s Undergang
og om den frembragte Smerte.
Om Saaret *heles*, vil der staa
tilbage ulægt Vunde,
der aldrig helt igjen vil gaa
og det av visse Grunde!

Petrus.



Bestillinger mottages i
»Tidsfordriv«s Ekspedition, Østre Skostrædet 3
Forhandlere sædvanlig Provision
Centraltrykkeriet, Bergen