

# En meget smuk nye Bise.

Mel. Jesu! din sode Forening at smage ic.

Ligesom Jesus sig monne tillegne  
Hjelen, og den sig udvalgte til Brud,  
Saa har jeg ogsaa paa Legemets Begne  
En deilig Fæstems kaaret mig ud;  
Vi begge sammen i Livet vil vandre,  
Og vi hverandre forglemme ei vil,  
Trofaste Hjertet sig ikke forandre;  
Men det skal staae dersom Herren det vil.

## 2.

Man seer og kjender hvor Solen den brænder,  
Stikker paa Jordens med Straaler saa sterk;  
Men jeg i Hjertet det veed og erkjender,  
Kjærligheds Lue er haardere Værk:  
Alt i Naturen forandret skal blive,  
Alt skal omdannes ved Skaberens Magt;  
Men at Guds Kjærlighed evig skal blive,  
Dette har Guds Vand i Skriften os sagt.

## 3.

Jesus, som for os paa Korset mon side,  
Han vil at Kjærlighed hos os skal boe,  
Vore til Dyd og alt Godt udi Tide,  
Ligesom Blomster paa Marken mon groe;  
Saa vil og Jesus vore Hjerter skal være,  
Enighed, Kjærlighed sammen skal staae,  
Troens og Kjærligheds Frugter vi bære,  
Som i al Evighed aldrig forgaae.

Elster vor Herre af Hjertet med Glæde;  
 Elster vor Fader, i Himmelens hoer!  
 Han giver Fode og han giver Klæde,  
 Han styrker Sjelen med Guddommens Ord;  
 Elster vor Skaber i Sjel og i Sinde!  
 Elst ham i inderste Hjerte og Aland,  
 Han vil os lukke i Himmelens inde,  
 Han vil os frelse fra Djævelens Aand.

## 5.

Dernæst saa maae vi og elste vor Næste,  
 Næsten os elster, elst hanner igjen,  
 Kjærigheds Rydder til Himmelens føste,  
 Jesus, som er vores Frelser og Ven,  
 Han vil besonne hvert Kjærigheds Hjerte,  
 Han vil dem føre til Himmelens hen,  
 Han vil dem frelse fra Sorg og fra Smerte,  
 Han vil dem frone i Himmelens Hjem.

## 6.

Guds frygt og Dyder lad være din Smykke,  
 Kjærighed være din Zirat og Pragt!  
 De, som Gud elster, dem giver han Lykke,  
 Som han ved David sin Tjener har sagt,  
 At den Gudfrygtige ei Mangel skal have,  
 Paa det ham tjener til Mytte og Gavn,  
 Allting til Bedste han for dennem laver,  
 Som hanner frygter og ærer hans Navn.

Trofast jeg bliver, det skal du befinde,  
 Trofast, min Kjæreste! bliv du mod mig!  
 Trofast du staaer mig i Hjerte og Sinde,  
 Trofast din Kjærighed drog mig til dig,  
 Trofast jeg bliver i Sorg og i Glæde,  
 Trofast jeg bliver til yderste Stund,  
 Trofast i Elskov og Ægteskabs Søde,  
 Trofast mit Hjerte, som sagt er med Mund.

Du mig behager for alle paa Jorden,  
 Kjærigheds Lue er optændt til dig,  
 Du min udkaarede Pige er horden,  
 Kjæreste Fæstems! elst du og mig!  
 Mit Hjerte elster dig, yndige Lillie,  
 Giv vi snart komme tilsammen at boe,  
 Altid du er i mine tanker og Villie,  
 Jeg og til Døden skal være dig troe.

Ærlighed, Kjærighed, Troskab og Dyder  
 Pryder forenede Ægteskabs Baand,  
 Derved mit Hjerte sig inderlig fryder,  
 At du vil venligen række mig Haand  
 Af et oprigtigt og ærligt Gemytte,  
 Som du har lovet mig, yndige Brud!  
 Israels Herre os altid beskytte,  
 Naar vi ham frygte og holde hans Bud.

10.

Maade, Belsignelse, Freden og Glæde  
Blive dig altid tildelet af Gud!  
Guds Aand og Ord i dit Hjerte inderæde,  
At du omsider kan krones til Brud,  
Blandt Guds Udvælgte i Himmelens Throne  
Vor Bryllups-Glæde ei Ende skal faae.  
Fryden skal høres i Englenes Tone,  
Maar vi skal til vores Fader indgaae.

11.

Mu vil jeg bede til Gud før jeg ender,  
At han vil være os naadig og huld,  
At han sin Godhed os vilde tilsende!  
Jeg beder ikke om Sølv eller Guld;  
Men Gud han give os Fode og Klæde,  
Mens vi skal være her paa Jorderig!  
Siden Gud give os Himmelens Glæde!  
Vi da i Evighed love skal dig.

12.

Lad nu da ingen med Falsthedens Tunge  
Lokke dit Hjerte, min Kjæreste! fra mig;  
Bliv mig kun trofast og flittig at sjunge  
Paa denne Sang, som jeg sender til dig!  
Saa skal vi kjærligen leve sammen,  
Maar som vi komme i Ægteskabs Baand;  
Svar mig nu ja! og jeg slutter med Amen;  
Jeg blive skal din trolovede Mand.

---