

9K 84 box a



Pris 10 Øre.

3 Sange :



1. Kan du glemme gamle Norge? —
2. Jeg har elsket dig. —
3. Boernes Nationalsang.



Kan du glemme gamle Norge?

Kan du glemme gamle Norge?
Aldrig jeg det glemme kan.
Disse stolte Klippeborge
er og blir mit Fædreland!

Kan du glemme dette Landet,
som først tog dig i sin Tavn?
Sig hvor finder du et andet,
et saa skjont, saa deiligt Land?

Kan du glemme norske Slove
med sin Turu, Bjerk og Gran?
Hvor blandt Hjeld og sagre Bove
risler Bækkens klare Band?

Sig hoordan du hastig lunde
glemme dette sagre Land?
Husk de gamle norske Runde —
og din Barndoms unge Stand?

Svæver stundom dine Tanker
did, hvor før din Bugge stod,
søler du ei Hjertet banker
for det Land, som du forlod?

Lad den Tanke stundom svæve,
det vil aldrig falde tungt.
Op hver Nordmand, længe leve
gamle Norge, evig ung!

Snart vil Gravens solde Leie
gjemme mig i Sydens Land.
Aldrig Glæden ved at eie
Hvilested ved Norske Strand.

Jeg har elsket dig!

Jeg har elsket dig i Livets Morgen,
da din Sjæl var ren som Himmelens blaa.
Da dit Hjerte kændte ei til Sorgen,
men da funde du mig ei forstaa.

Jeg vil elsker dig, naar Lykken smiler,
og naar alle Ønsker syldes op,
og naar du glad i Livets Solskin hviler,
og naar du staar paa Glædens gyldne Top.

Jeg vil elsker dig, naar Lykken svinder,
og naar du her i Verden staar forladt,
og naar af Taarer dine Nine vædes,
og naar du sulder dybt i Sorgens Nat.

Jeg vil elsker dig, naar Rosen blegner
paa din Kind, som nu er frist og rød,
og naar du træt i Livets Moie segner,
skal du finde Hvile i mit Skjod.

Jeg vil elsker dig, om alt skal briste,
evigt skal for dig mit Hjerte slaa;
thi du er min, den første og den sidste,
evigt skal for dig mit Hjerte slaa.

Boernes Nationalsang.

Bed du et Folk med Heltemod,
foragtet som en Knægt,
der villig ofret Liv og Blod
for Frihed og for Ret?
Kom Brødre! Høit lad Janen suse
i Transvaals skønne Land!
Lad Sang om Heltes Seire bruse,
der er vort Fædreland!
Vort skønne Land, vort hære Land,
der er vort Fædreland!

Bed du et Land i Blodet dobt,
som er saa herligt skjont.
I gylde Glands er Dalen svøbt
og Li og Fjeld staar grønt!
Transvaaler, hoit skal Sangen gjalde,
hvor trofast I holdt Stand!
Hvor Eders Jubelstid nu knalde,
der er vort Fædreland!
Vort Hjemstavns Land, vort elskede Land,
der er vort Fædreland!

Bed du et Land — et Barn endnu
og dog en voksen Mand!
Vi trodset Verdensmægtens Gru —
holdt mod Britens Vælde Stand!
Transvaaler! snart skal modnes Sæden
og hostes Crookabs Løn,
thi Lønnen — Barn fra Helteglæden,
en ægte Boersøn!
Tak Gud for Land, du Transvaals Mand.
Lov Gud for Transvaals hele Stand!

(Eftertryk forbrydes).