

qK 84 box a



De maa jo fejle noget, De er vist syg, min Ven!



Dg:

Min fjortende Baar lun jeg stued.

Eftertryk forbydes.

Eghenhan.

Bernb. Wennströms Bapatryfferi.

 Musiken til denne Sang faas hos Aug. Hald'
Stindergade 13.



Bekendt engelsk Melodi.

Naar du gaar i Byen, og faar Øje paa en Ven,
Som vil laane Penge, og nu gaar imod dig hen,
Skøndt han veed, du selv er blank, fra sidst I var i Slæng,
Saa lér du af ham, og du si'r: Ho ho, min søde Dreng,
Du maa jo fejle no'et, du er vist syg, min Ven,
For saadan Sjov gør man ej for at drive Tiden hen.
Du maa jo fejle no'et, du er vist syg, min Ven,
Læg dig lidt hen.
Saa bli'r du nok bedre, min Ven.

Ind i Tivoli en Aften gik jeg ene om,
Hen til mig min gamle utro Kæreste da kom,
„Giv en Aften,” sa'e hun, „saa gør vi det godt igen,”
Saa svarede jeg, trod jeg nok, omtrent i Vejret hen:
Du maa jo fejle no'et, du er vist syg, min Ven,
For saadan Sjov gør man ej — osv.

Dagmar Hansen synger ude i Charlottenlund,
Dg hun tjener Penge med sin søde lille Mund,
Saa forleden kom en fattig Greve, og han sa':
„I Fald du vil, jeg gifter dig,” men Dagmar sa': Ha ha!
De maal jo fejle no'et, De er vist syg, min Ven,
For saadan Sjov gør man ej — osv.

Mangen Arkitekt i Norden er jo højvelbaarn,
Ryelig var der én, der vilde flytte Rundetaarn,
For vor Magistrat han gjorde hele Sagen klar,
Saa var'et Borgermestren gav ham dessehersens Svar:
De maa jo fejle no'et, De er vist syg, min,
For saadan Sjov gør man ej — osv.

an

Til en gammel Københavner kom en Herre slot,
„Bil De drikke Öl,” men Københavneren hel godt
Kendte ham som Bondefanger, og han svarede: Ho!
De maa gaa længer ud ad Landet med det Öl, jo jo,
De maa jo fejle no'et, De er vist syg, min Ven,
For saadan Sjov gør man ej — osv.

Til en Arbejdsmand kom der en lummer Sommerdag
En og sa': „De mangler Arbejd, det er Varmens Sag,
Paa halvanden Krone kan De Arbejd faa hos mig,”
Saa svarede Arbejdsmanden: Kære, gaa blot Deres Vej.
De maa jo fejle no'et, De er vist syg, min Ven,
For saadan Sjov gør man ej — osv.

Hver Gang Hr. Bech-Olsen har en Bryder lagt til Jord,
Siger han saa pænt i Øret paa ham disse Ord:
Kære, hvad vil De i Danmark, i Bech-Olsens Land,
Tag heller hjem til Bedstemoders Skød, min gode Mand.
De maa jo fejle no'et, De er vist syg, min Ven,
For saadan Sjov gør man ej — osv.

J de varme Dage ved sin Öl sad Jensen glab,
Jeg maa drikke Öl, for jeg kan ikke døje Mad;
Straks kom der en Aftoldsmand og sa': Drik heller Vand!
Da lo Hr. Jensen, og han sa': Nej pyt, min pæne Mand,
De maa jo fejle no'et, De er vist syg, min Ven,
For saadan Sjov gør man ej, for at drieve Tiden hen.
De maa jo fejle no'et, De er vist syg, min Ven,
Læg Dem lidt hen,
Saa bli'r De nok bedre, min Ven.

Min fjortende Baar lun jeg flued.

Min fjortende Baar lun jeg flued,
Mine Brødre fulgte jeg fro,
I mit Hjerte Kærlighed lueb,
Hvor kan et Barn paa Fjendslab tro?
Vi i Sichems hndige Dale
Græssed Hjorden ved Kildens Bred.
Jeg var Barn i Gerning og Tale,
Og Lammet lig i Fryghsomhed.

I Ly af tre Palmer jeg knæled,
Fromt til Hjmlens Herre jeg bad;
Mine Brøbres Hjerter beskjæled
Kun mod mig Arme Hævn og Had.
I en Afgrunds fugtige Gemme
Kasted de deres Broder ned;
Ikke hjalp min flagende Stemme,
Min Graad og min Ufhyldighed.

Der laa jeg log ventede Døben,
Men sig Sorg kan vende til Held,
Ej de Grumme fuldbragte Brøden,
De folgte mig for Guld som Træl.
Mens med vild og rovgerrig Glæde
De besæae det dyrkste Mulb,
Jeg min Fader maatte begræde,
Og dem, som folgte mig for Guld.
